

BG-TIMES



Avis nr. 13 – Skolens eneste og mest læste avis – 2U

Kommunalvalg på BG

Mandag den 20/11/2017, afholdt 11 kandidater

debat på Brønderslev Gymnasium.

Debatten foregik i gymnasiets festsal, hvor alle gymnasieeleverne var samlet for at se kandidaterne debattere

Læs mere inden i avisen.



Månedens Gud og måneden frø?



Hvem er mon månedens frø og Gud?

Læs mere længere henne

Champions League

Nysgerrig på bold?

”PSG gør det igen, igen. De har en form ingen har set magen til. De slår rekorder og spiller bold som ingen har set det før i CL”

Læs mere inde i avisen

Inspiration til de kolde vinterdage

Mangler du også til tider inspiration til at få de lange vinterdage til at gå?

”Vi har alle prøvet at sidde indendørs en hel dag i de kolde måneder og kedet os, da kreativiteten og evnen til at finde aktiviteter har været dårlig, derfor har vi valgt at komme med nogle af vores yndlings aktiviteter i de kolde måneder til jer”

Læs mere længere henne

Kommunalvalgskandidaterne til debat på Brønderslev Gymnasium



Kia Vestergaard Pedersen & Jack Stenberg Hansen

Kommunalvalget blev tirsdag den 21/11/2017 afgjort. Dagen før var nogle af repræsentanterne til debat på Brønderslev Gymnasium. Blandt andet var borgmesteren Michael Klitgaard tilstede, den første halve time. Udover borgmesteren var den kun 18 år gamle Jamie Voldby Nielsen også tilstede. Jamie Voldby Nielsen var kandidat til regionsrådet, han var kandidat op for Dansk Folkeparti. Michael Klitgaard fik lov at beholde sin borgmesterplads, hvorimod den unge Jamie Voldby Nielsen, ikke fik en plads i regionsrådet.

Mandag den 20/11/2017, afholdt 11 kandidater debat på Brønderslev Gymnasium. Debatte foregik i gymnasiets festsal, hvor alle gymnasieeleverne var samlet for at se kandidaterne debattere. Hver af kandidaterne kæmpede en kamp for at samle de sidste stemmer

inden valget. Kandidaterne startede med en to minutters præsentation af dem selv og deres mærkesager. De to minutter skulle overholdes præcist, ellers ville arrangøren Benny Bak afbryde dem.

Benny Bak er samfundsfagslærer på Brønderslev Gymnasium, Benny var den lærer der stod for debatten. Benny Bak sendte indbydelsen til borgmesterens sekretær, derefter videresendte hun selv indbydelsen til de politiske partier. Partierne har selv fundet kandidaterne til debatten, dog med den opfordring, at det skulle være unge kandidater. Dog var det kun DF og de konservative, der kunne stille med to unge begge med alderen 18. Henholdsvis Jamie Voldby Nielsen og Rasmus Appelon Evaldsen.

Efter deres korte præsentation, begyndte debatten. Mange af eleverne havde spørgsmål både til alle kandidaterne, men også specifikke spørgsmål til den enkelte kandidat. Spørgsmålene handlede blandt andet om ældreplejen, skolegangen, vejene og naturen i Brønderslev kommune. Kandidaterne svarede på spørgsmålene så godt de kunne. Jo bedre eleverne syntes om svaret, jo højere klappede de. Debatten foregik i omkring 70 minutter, hvor der var mulighed for, at snakke med de forskellige kandidater bagefter. Ud af de 11 kandidater der var til debatten, blev kun 3 valgt ind. Borgmesteren Michael Klitgaard fra venstre, Klaus Riis Klæstrup fra venstre og Betina Kjeldsen fra socialdemokraterne.

Gaming Anmeldelser

Gaming bliver en større og større del af mange unges hverdag, der er mange forskellige former for spil og spilleformer og der kommer kun flere. Men hvordan kan man kende de middelmådige fra de super gode. Her er to anmelder af to spil.

Anmeldelse af “Counter Strike Global Offensive”

“Counter strike Global offensive” er til personer som elsker first person shooter, Det er også til personer som elsker en konkurrence-dygtig spillestil.

“Counter strike Global Offensive” er et multiplayergame, hvilket betyder man spiller mod andre spillere online. Der er forskellige spillemuligheder, men den mest populære er competitive.

I competitive spiller man enten med fremmede eller med fire af sine kammerater. Det er selvfølgelig bedst at spille med sine egne kammerater, så man ikke får holdkammerater fra andre lande, som kan have svært ved at kommunikere med dig.

“Counter strike Global Offensive” er et rigtig godt spil, man møder forskellige folk fra hele Europa, som udvider ens “vennekreds” inden for gaming. Vi giver derfor “Counter Strike Global Offensive”



Anmeldelse af “Dark souls”

“Dark souls”, er et RPG(Rolle Playing Game). Dark souls er den anden i serien ”Souls”, det første var “Demon souls” og en afgren af ”Dark souls” er “Bloodborn”. Man befinder sig i en fantasy-verden, bestående af alle mulige forskellige slags monstre fx, drakes, trolle, zombier osv. Verden, som man nu befinder sig i, skal forestille at være indhyllet i mørke, død og terror. Man spiller som et menneske, der skal kæmpe sig igennem disse farlige monstre og udfordringer, man bliver sat overfor. Historien i spillet er rimelig simpel: ”Der var engang, hvor verden var hersket af drager og hovedsageligt bestod af grå tåge. Gwyn the lord of cinder, tændte for den første flamme og fandt en lord soul. Sammen med hans allierede besejrede de dragerne og begyndte the age of fire. Med tiden begyndte flammerne at gå ud og Gwyn ofrede sig selv for at forlænge tiden. Menneskeheden er nu forbandet og nogle mennesker kan ikke dø og må leve videre som zombier.”

Verden i “Dark souls” er meget åben, man kan næsten helt selv bestemme, hvilken boss man vil starte med, dog kan man ikke selv

bestemme den sidste boss. En boss er en fjende, som oftest er meget større end de andre fjender, med mere liv og de kan skade mere. Dette sammen med den meget åbne skilliste. En skilliste er der hvor man kan se og opgrader ens karakters færdigheder, gør at man kan tilpasse spillet efter spillerens evner og gør at man kan gennemføre spillet på mange forskellige måder. "Dark souls" går dog ikke kun ud på at besejre væsnerne, men også komme igennem forskellige udfordringer, man møder undervejs der er et bestemt sted i spillet, hvor man skal gå over en meget smal bro, mens der er fjender der skyder med pile imod en fra siden dette gør at man skal time sine handlinger, således man ikke ryger ud over kanten.

Man opgraderer sine

skills ved at slå monstre ihjel, hvor man for souls ud af, disse souls kan man så bruge til at opgraderer ens skills sæt. Hvis man derimod selv dør mister man alle de souls man har indsamlet og har et liv til at hente dem igen, der hvor man døde. Dette gør at man nogen

gange kan sidde og rykke håret ud på sig selv (RAGE).

Denne kombi af strategi, kamp og indlevelse i spillet gør, at vi giver Dark souls:



Flest solgte spil til dato.

	Spillets navn	Antal kopier solgt
1	Tetris (1984)	170.000.000
2	Minecraft (2011)	122.000.000
3	Grand Theft Auto V (2013)	85.000.000
4	Wii Sports (2006)	82.830.000
5	Super Mario Bros. (1985)	40.240.000

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_best-selling_video_games

Vi har valgt at give spillene stjerne, som indikere hvor gode vi synes spillene er. Darksouls er et spil for personer som godt kan lide udfordring i et single player game og counter strike er et spil til personer som godt kan lide udfordring og sammenhold i et multiplayer game.

Månedens Gud og månedens Frø

Vi har i 2.U udvalgt denne måneds Gud & Frø. Dette er elever på BG der skiller sig ud, på en positiv måde. De har i vores øjne gjort sig bemærket og er med til at gøre BG til et sjovere sted.

Vi har spurgt dem om forskellige ting, for at få et billede af hvem disse elever egentlig er.

Her er deres svar:

Navn: Samey Salal

Alder: 21 år

Værste oplevelse (inden for skolens rammer): Da vi var på studietur, hvor en af drengene i sin brandert pissede i sin egen seng, og to andre drenges senge.

Beskriv dig selv med 3 ord: skøn, meget flot fyr og Perker

Vildeste brandert: Jeg er en engel, så jeg laver ikke sådan noget gris.



Hvilket dyr og hvorfor?: En løve, da den ikke frygter noget. De er ligeglade hvor store andre er, de er dyrenes konge!

Hvad er dit nytårsfortsæt?: At gro et enormt fuldskæg (Har prøvet længe og prøvet tydeligvis stadig).

Livscitat: "Once you go black, you never go back"

Kommende råd til fremtidige BG'ere: ikke vær en try harder, gem lidt af frynsegoderne.

Din fedeste oplevelse på BG: Guldfesten, med Guldreng - det var uden tvivl den fedeste oplevelse, da alle folk var i godt humør og festsalen var åben, så der var meget mere plads.

Bedste lærer: Lars Viggers

Hvordan har du det med at være månedens Gud: *"jeg har altid vidst denne dag ville komme, og jeg er meget beæret over at blive valgt. Jeg ved jo jeg ikke bare er 'månedens' Gud, men ÅRETS Gud"*

Navn: Frederik Damgaard

Alder: 18 år.

Værste oplevelse (inden for skolens rammer): Jeg var gået ud på toilettet for at slå en streg. Jeg stod med ryggen mod de tre toilet båse, da den midterste dør bliver smækket i og maks. 10 sekunder efter, hører jeg en der sidder og over skider på toilettet. Jeg får et chok og vender mig om, og i det jeg vender mig, strømmer lugten ind i næsen på mig. Jeg løber hen til vasken, vasker mine hænder og løber derefter ud af toilettet meget chokeret.

Beskriv dig selv med 3 ord: Charmerende, glad og imødekommende.



Citat: Frederik *"Syntes I da ikke også at jeg er glad, imødekommende og charrende?"*

Vildeste brandert: "Jeg var fuld, jeg kørte bil, dog var jeg ikke gammel nok til at køre og imens jeg kørte, fik jeg en, ja det må i selv gætte jer til"

Hvilket dyr og hvorfor?: en ørn, fordi det er et opmærksomt dyr, det er også ret majestætisk og så kan den flyve.

Hvad er dit nytårsfortsæt?: Mit nytårsfortsæt er at få klaret gymnasiet, blive student, drikke mig mæg stiv, tjene penge og nyde den tid jeg har, mens jeg stadig er ung.

Livscitat: Gør hvad du har lyst til

Kommende råd til fremtidige BG'ere: Have a good time, få dig nogle venner, lav noget ballade, men husk nu også at følg med i skolen, så du kan blive student.

Din sjoveste/mærkeligste oplevelse på BG: Jeg var lige startet på BG, 3 uger inde i skoleforløbet. En af de første lærere jeg skulle have var Jacob Mikkelsen. Han brugte 20 minutter af timen på at læse navne op, hvor han efter hvert navn kom med en lille kommentar til stort set alle eleverne. Da han så kom til mig, sagde han mit navn på noget der minder om et andet sprog og jeg flækkede af grin. Tro mig, det var ikke selve sproget, men måden han sagde det på. Man skulle have været der.

Hvordan har du det med at være månedens frø?: *"Ved godt nok ikke helt hvad det er, men har intet imod det, jeg er faktisk meget beæret"*

Ting til de kolde måneder:

Vi har alle prøvet at sidde indendørs en hel dag i de kolde måneder og kedet os, da kreativiteten og evnen til at finde aktiviteter har været dårlig, derfor har vi valgt at komme med nogle af vores yndlings aktiviteter i de kolde måneder til jer, for netop at undgå en super dag, skal ende på sofaen med en kedelig standard serie.

3 hyggelige spisesteder/caféer

KunstCafeen i Blokhuis er et oplagt sted for dig, som ønsker en uforglemmelig madoplevelse. Cafeen byder nemlig på en masse lækre retter lavet helt fra bunden med friske råvarer, så hvis du er til stjernesnud, smørrebrød, en lækker burger med håndskårne pommes frites eller noget helt fjerde, er KunstCafeen helt sikkert et besøg værd!

La Bonta - Hjørring/Aalborg er et kvalitetsbageri med butik og cafe for dig, som sætter pris på bagværk bagt med kvalitet. Cafeen er hyggelig og imødekommende, og maden er af allerhøjeste kvalitet, så hvis du ønsker lækker morgenmad eller måske en kop kaffe med et stykke hjemmebagt kage til, er det her lige stedet.

Aalborg Street Food - The Lighthouse er et streetfood-område med 16 forskellige køkkener med mad fra hele verdenen, hvor der er fokus på kvalitet og fællesskabsfølelse. Her kan du samles med familie, venner eller kollegaer og få netop lige det DU ønsker dig fra et af de mange køkkener til en overkommelig pris. Så hvis aftensmaden bliver for uoverkommelig eller du trænger til en sjov og anderledes madoplevelse, så kig forbi Aalborg Street Food.

3 hyggelige aktiviteter

Skøjtebanen er en oplagt mulighed at tage hen, nu hvor vinteren nærmer sig. Tag nogle gode venner under armen, og find så hen til den nærmeste skøjtebane, så er der ingen tvivl om, at I nok skal få en sjov dag på den glatte is. Når så kulden melder sig, og jeres ben er ved at være trætte, kan I jo altid tage hen på en hyggelig cafe og drikke en dejlig varm kop kakao.

Julebagning skal der jo til, så snart vi rammer december måned. Så enten kan du finde nogle gode venner, der har lyst til at bage, eller også kan du tage hjem til din gamle bedstemor, og

få bagt nogle sprøde småkager til julemåneden. Det vil hun helt sikkert blive glad for.

Der findes mange lækre julekager, så er du til vaniljekranse, klejner eller måske pebernødder er det bare at sætte i gang!



Filmaften er altid en god klassiker uanset hvilken tid det er på året. Der er dog alligevel noget ekstra hyggeligt over at sidde indenfor i varmen og se en god film, mens sneen bare daler ned. Så det er bare at invitere nogle gode venner over, finde en god film frem (måske en julefilm, hvem ved?),

Ingredienser

125 g sukker
125 g blødt smør
1/2 tsk fintrevet frisk ingefær
1/2 tsk kanel
1/2 tsk friskkværnet peber
1/2 tsk stødt kardemomme
1/2 tsk bagepulver
1/2 tsk natron
1/2 dl piskefløde
250 g mel

Fremgangsmåde

Smør og sukker piskes godt sammen og derefter piskes fløden i ved lav hastighed.

Alle de tørre ingredienser røres sammen i en skål for sig og røres derefter i skålen med de våde ingredienser.

Ælt dejen kort, bare indtil pebernøddedejen er fast og nem at forme og ælte sammen.

Tril dejen ud i lange pølser og skær pebernødderne ud i passende størrelse på omkring 1×1 cm.

Pebernødderne trilles til runde kugler og sættes tæt på en bageplade med bagepapir – de hæver en smule ved bagning.

Bages ved 200 grader i omkring 8-10 minutter – hold øje med dem, for ovne er forskellige og måske skal de have et minut mere eller mindre i din ovn. De skal kun lige være gyldne.

og så stille en maaaasse gode snacks frem efter eget ønske. Du kunne eventuelt byde dine venner på nogle af dine hjemmebagte julekager eller finde en kold nisseøl frem, så kan det jo næsten ikke blive mere juleagtigt, vel?

5 gode film:

Home alone. *Vi kender den alle, og er en juleklassiker.*

Julefrokosten. *Er en nyere komisk julefilm og relatere til nutidens julefrokoster.*

Frost. *Er for dig som elsker en humoristisk Disney film.*

Holiday. *En romantisk komedie, med et drys humor.*

Love actually. *En romantisk film, med et stærkt budskab.*

Vidste du..

Vi har i 2.u sendt et spørgeskema ud omkring nogle forskellige ting, som man bør være særlig opmærksom på i de kolde måneder, da festerne/julefrokosterne nærmer sig. **185 elever** på BG har svaret.

De 185 elever som har besvaret, synes det er vigtigt med tøj der passer til vejrforholdene og går op i det skal være praktisk. Sådan har **101 elever** besvaret. **56 elever** skriver de er ligeglade, da de intet kan mærke og **20 elever** mener det er kikset eller besværligt.

Alkoholens påvirkning er større ved frostgrader eller er den? **56 elever** tænker over det eller "vidste" det. **118 elever** var ikke klar

over det eller fandt det irrelevant: *Alkoholen slår ikke hårdere i kulden. Man kan sige, at kulden slår hårdere, hvis man har alkohol i blodet, fordi ens kropstemperatur stiger. Hermed får man det varmere, når man drikker alkohol.*

Går du alene hjem? Dette gjorde **32 elever**. **103 elever** følges altid med nogle og **40 elever** sommetider. Pointen med dette spørgsmål er at tænke over risikoen ved at gå alene hjem i frostvejr. Man kan risikere f.eks. at falde i søvn, få det dårligt, blive overfaldet eller besvime. NOGLE af disse ting er farligere i de kolde måneder, og dette vil vi forsøge at oplyse.

Og når vi skriver om at sove udenfor, har **30 elever** prøvet det eller gør det tit.

Vi kan også se eleverne, er gode til at tænke over sikker transport hjem, da **100 elever** altid sikrer transport hjemmefra, og **44 elever** finder ud af det senere på aften, **32 elever** skal videre og ikke hjem, eller tænker ikke over transport.

Vi kan efterfølgende konkludere at unge mennesker skal blive bedre til at tænke over de kolde måneder og tage deres sikkerhed i højere betragtning, når de bevæger sig ud i nattelivet om vinteren.

Hvad drengene godt kan lide

Sidste måned fik i hvad pigerne godt kan lide, denne gange får i det drengene vil have!

Når du kan spotte overlæbens sorte dun

Når overskægget lige kilder drengen imens i kysser, det er ikke til at stå for.



Når du viser drengene at du kan svede som en ægte kvinde

Når din krops duft svier kraftigt i næsen, så har du stjålet hans hjerte.

Når du klør alle dine private steder offentligt

Når du kan klø dig som en fri fugl, så er du en keeper!



Når du er en kvinde der har styr på sine sportsgrene

Når en kvinde kan spille stangtennis med sine lange bryster, se det er talent ;)

The Ball family

Af Noah Johnson og Mathias Holst

For dem der er basketball-interesseret, burde det ikke komme som et chok, når man skriver om den mest berømte basketballfamilie i verden. The Ball family. Familien består af 3 brødre, LaMelo, LiAngelo og Lonzo Ball, samt faren Lavar og moren Tina Ball. Familien blev anerkendt pga. sønnernes imponerende præstationer i High School basketball. De har efterfølgende fået deres egen tv-serie, hvor man får et indblik i deres liv og hverdag. Serien hedder ”*Ball in the family*” og har givet dem mere medieomtale. De har taget medierne med storm, hvor fx LaMelo den yngste, som går i High School, er udkommet med sin egen sko, hvilket gør ham til den første spiller i High School til, at designe sin egen sko, i historien. LaMelo har også 3 millioner følgere på instagram.



[1https://seanfromnewyork.files.wordpress.com/2017/07/ball-family.jpg](https://seanfromnewyork.files.wordpress.com/2017/07/ball-family.jpg)

Lonzo er nok den mest kendte i Ball familien, da han er den første af brødrene til at spille i NBA. Han har fået meget omtale fra medierne på det sidste, da han er den yngste spiller i NBA's historie til at lave en triple-double hvilket betyder at man laver double digits i tre forskellige stats, som fx kunne være 10 point, 10 rebounds og 10 assist, som ville være en fin kamp for eksempelvis en point guard. Han har dog også modtaget meget kritik fra fans og medierne, pga. sine ustabile præstationer i NBA. Lonzo var også den bedste spiller i High School, og vandt desuden mesterskabet med UCLA. Til trods for sine gode præstationer i High School, blev han 2nd pick i 2017-draften, hvor LA Lakers valgte ham i første runde.

LiAngelo Ball er den midterste bror i familien, og spiller lige nu i High School på UCLA. Seneste nyt med LiAngelo er, at han på det sidste har været i Kina, hvor han har lavet tyveri i blandet andet Gucci og Versace forretninger. LiAngelo stod til at komme i fængsel, men præsident Donald Trump har udtalt, at han ville tage sig af sagen, og derfor er LiAngelo ikke blevet sat i fængsel.

LaVar Ball er nok den mest berømte far til en basketballspiller i verden. Han er blevet rigtigt berømt ved sine absurde udtalelser, hvor han fremhæver sine sønner, og hvor han fx siger at han ville vinde en 1 mod 1, mod Michael Jordan. LaVar er den der står for firmaet BBB, som står for Big baller Brand. Han har næsten 1 millioner Instagram følgere, og han har været på forskellige talkshows, som fx Ellen the Generous og Jimmy Kimmel. Han har også været på CNN og snakke om præsident Trump.

LaMelo Ball er den yngste af brødrene. LaMelo går i high school, hvor han er en af de

bedste i landet, og han har rekorden i flest point lavet i en kamp med 92 point. LaMelo har udgivet sin egen sko som værende den første i historien, til at komme ud med sin egen sko i high school. Andre basketballspillere som alle nok har hørt om, som fx Micheal Jordan, Lebron James og Kobe Bryant udkom med sin egen sko, da de allerede var blevet til noget i den nationale liga NBA. Lamelo Ball har tre millioner følger på instagram, og til sin sekstende fødselsdag holdte de en kæmpe fest, hvor det blev fejret med at hans sko udkom, og han fik en Lamborghini.

SLAM



Ludomani på BG...?

Af Nicklas Frøsig Pedersen & Mark Elias Bennike Pedersen

Langt om længe har vi måske svaret. Vi har lavet en spørgerunde på BG, og fundet ud af, at 54,8% af de udspurgte elever oddser mindst 1 gang om ugen, men er det så slemt? Det kommer selvfølgelig også an på hvor mange penge man ligger i det, de gange man spiller. Også det har vi spurgt om, og fundet ud af at 69,1% af BGs oddsere bruger under 500kr om ugen på odds. Hvilket vil sige, at folk overordnet har rimelig god kontrol over deres spil, men alligevel er der 30,9% der bruger over 2000kr om måneden, hvilket er ekstremt. Måske er grunden til det, at folk nu endelig kan spille lovligt, da de er blevet 18? statistisk set på landsplan er det i hvert fald i den alder, at folk begynder, at hæve indsatsen, og oddse større og mere end før, og decideret starter med at spille. Derfor kan det sagtens tænkes, at unge på BG vil være med på bølgen, og begynder at blive afhængige, når det nu endelig er lovligt.

En af grundene til at folk bruger så mange penge på odds er, at mange oddser over en online-konto, hvor det er nemt og hurtigt, at overføre flere penge fra sit kreditkort. En anden grund er, at mange af dem der oddser er kæmpe konkurrencemennesker, der selv dyrker sport, og derfor ikke kan acceptere, at dagen ender med, at man har tabt på at spille. Derfor overfører man

lige lidt flere penge, i håbet om at kunne vinde det tabte hurtigt tilbage igen. Odds er også blevet et samlingspunkt og samtaleemne på Brønderslev Gymnasium. Især drengene kan stå og snakke om det, de har mistet eller vundet dagen eller ugen før. Dem der ikke snakker om det er de folk som ved de oddser for meget og mister for mange penge.

Vi har snakket med en Oddser på BG, der fortæller: "Når man Oddser, så får man et adrenalin-kick, som gør, at de får lyst til at blive ved, og det kan være rigtig farligt, fordi man ligepludselig ikke kan styre sine egne penge mere. Man har lyst til mere spænding, og mere adrenalin. Jeg tror, der er mange unge, der har sådan et forhold til spil. Derudover så tror jeg at mange unge Oddser sammen med deres venner, og der kan dermed godt gå konkurrence i, hvem der kan vinde mest, og dermed presser man på en måde hinanden til at spille smart, og Oddse for mere end nødvendigt", udtaler den anonyme Oddser.

Så alt i alt, er odds en populær ting på BG, som mange går og snakker om på daglig basis. Der er mange der har et stort forbrug, og som ikke kan stå ved det. Så er der ludomani på BG?

Svaret må være ja, disse typer af adrenalinsøgende konkurrencemennesker findes også her.

Champions League

Skrevet af: Andreas Andersen og Jens Sand

-PSG gør det igen, igen. De har en form ingen har set magen til. De slår rekorder og spiller bold som ingen har set det før i CL

Elisa Nielsen er elev på Brønderslev Gymnasium og har tidligere spillet fodbold i Fortuna Hjørring.

Elisa Nielsen udtaler således ” Champions League er fedt hvis, nogle rivaler spiller mod hinanden. Det er lidt forskelligt om, jeg gider at se det, jeg vil kun se det hvis, det er store hold. Det er hyggeligt at mødes en stor flok unge mennesker om en fodboldklub, det her fællesskab, som er omkring det.

Caspar Madsen er også elev på Brønderslev gymnasium. Han er tidligere Aab spiller, men har valgt at ligge fodbolden til side.

Caspar Madsen udtaler ” jeg kan godt lide at se CL, når topholdene mødes, og dele en øl med drengene, fællesskabet styrkes når man mødes. Personligheder mødes på kryds, og tværs og man kan alle komme med mening om det. Jeg tror PSG render med sejren i dette års CL pga. af deres form.



Champions League er lige nu på sit alle højeste, gruppespillet er så småt ved at være færdigt og holdene til 16 dels finaler. PSG er det hold lige nu, som regnes som den største f

favorit til pokalen dette år. De seneste par år har det været de spanske hold, som alle er kommet længst i cuppen. Dog i år ser vi en stor dominans fra de engelske hold, som alle topper deres grupper. Dette er til stor glæde for mange elever på BG da mange er fans af de engelske hold.

Mark Elias Pedersen er også elev på Brønderslev Gymnasium, men han har aldrig gået til fodbold men går meget op i fodbold. Han spiller til dagligt Floorball i Aab.

Mark Elias Pedersen udtaler således ”Det glæder mig virkelig, at mit hold Manchester United har klaret sig så godt indtil videre. Godt nok har vi en okay let gruppe, men at se Manchester United toppe sin gruppe og som også er en kandidat til pokalen glæder mig. Dog så ser PSG skræmmende ud i år.”

Som det ser ud nu, så ser vi at storhold som Atletico Madrid, Dortmund og Monaco som alle står til ikke at gå videre i dette års Champions League. De hold som kommer på 3. Pladsen de ryger alle videre til den mindre cup som hedder Europa League. Der er ikke mange som går op i denne cup, kun hvis ens eget hold er med i cuppen. Der er ikke så stor (glæde) ved at vinde denne cup, og pengene er også langt fra det samme.

Holdene stræber efter at komme i CL, fordi det er den største turnering for klubhold, og man får titlen som verdens bedste hold. Folk på BG går også meget op i at vise hvilket hold de støtter af klubhold, det ser vi f.eks til vores årlige idrætsdag. Der ser man de mange forskellige fodboldtrøjer og hvor meget den enkelte elev går op i at deres er det bedste hold og de vinder titlen i år.

Ken skuffet over 2.Us nedprioritering

Onsdag 22. november 2017, fejrede 2.u den kendte højtid fra USA, nemlig Thanksgiving. Tiden, hvor man er taknemlig for alle de gode ting i hverdagen og sætter pris på de folk omkring sig.

Af Jeppe Hougesen og Pernille Nielsen

Inspirationen

Årsagen til at 2. U valgte at fejre denne højtid, var, at de netop havde afsluttet et KS-forløb, hvor hovedemnet handlede om USA's historie.

Forberedelsen

Det var midt i en helt almindelig religions time, at 2.U skulle fremlægge omkring de forskellige højtider og begivenheder fra USA. Der blev stillet et sjovt spørgsmål fra lærerens side, om man for sjov skulle forsøge at holde en af disse begivenheder, hvilke alle råbte ja til! Hr. Jacob Mikkelsen og klassen uddelegerede hurtigt de mange de roller, såsom madrollerne, borddæknings holdet og underholdning. Madholdet stod for kalkunerne m. 'stuffing' og sovs, imens andre stod for sweet potatoes, tranebærsovs, cornbread, kartoffelmos og lækker græskartærte. Der blev sendt invitationer til alle 2.U's KS-lærere, ledelsen, og Susanne Dalsgaard Nielsen, da hun er deres engelsklærer, og det blev fundet passende, at de alle deltog. Det var op til klassen at invitere yderligere lærere, hvis de øn-



skede flere gæster, men det blev hurtigt nedprioriteret.

Regningen

Det er meget muligt, at 2.u havde en fabelagtig begivenheden, men sådan stod det ikke til for dansklæreren Ken Erik Ulrik Nielsen. Det har nemlig resulteret i en meget svær depression, udtrykker Ken.

- *Jeg forstår slet ikke hvorfor jeg ikke blev inviteret. Jeg er vel deres dansklærer lige så vel, som Susanne er deres engelsklærer, men hvorfor må hun komme med? <*

Ken har forsøgt at udspørge flere elever fra 2.U, om hvorfor han ikke fik en invitation, men ingen af eleverne ville svare ham. De

har ingen grund til hvorfor Ken ikke skulle inviteres, udtrykker klassen.

- Altså, vi regnede med at vores KS-lærere skulle med, da de ligesom er en del af vores KS forløb, og så synes vi at det gav mening, at vi ligesom havde vores engelsk-lærer med også. Hvorfor ledelsen skulle med, havde vi intet med at gøre.

Selvom klassen udtrykker, at de hverken har noget imod Ken, eller med vilje har undladt

at invitere ham, tror han stadigvæk på, at der er en grund.

- Man forstå virkelig hvor man står henne, i forhold til dem, så.. Jeg er ikke sur, jeg er bare rigtig meget skuffet. Udtrykker ken.

2.U kan se frem til en meget stram fremtid, med svære samtaler og en sur dansklærer.

“Thanksgiving er en Amerikansk højtid fra 1621, hvor man fejrer at høsten er i hus, og at det har været et godt år. Man gjorde det med majs og andre gode sager. I 1621 gjorde man det med de indianer de boede nære de kolonier der var anlagt. I dag fejrer man det d. 22 november.”





2.HF Studietur

Aftnerne i Rom, var sjove og festelige, man startede for det meste ud med, at man var restaurant, hvor man fik noget godt at spise og drikke. Mange af os, synes at maden på restauranterne dernede, smagte og var fortrinlig, drikkevarerne slukkede tørsten efter den gode mad, noget af det var dyrt, men servicen var god. Dernæst tog mange ud i det Romerske natteliv, hvor man tog ind til en nærliggende bar og hyggede sig med alle omkring sig. Barerne var for det meste gæstfrie, deres drink smagte godt, men de var også ret dyre. Mange af dem som ikke var taget videre ud i det Romerske natteliv, tog for det meste tilbage på

hotellet, hvor de fik spillet noget Fifa, kortspil, eller bare slappede af. Når man var ude i Roms natteliv, skulle man passe godt på sine ejendele, for man kunne være udsat for, at få sine ejendele stjålet. Det skete ikke for nogen om natten, men det skete for en af eleverne om dagen, som mistede sin telefon. Mange af os, der kom hjem fra byen, havde kun få mønter tilbage på lommen, eller i hvert fald havde mange af os, ikke ret mange penge tilbage. For der kunne sagtens ryge for 100 euro pr. mand, hvis man ikke var påpasselig, fordi drinksene var ret dyre, f.eks. en cocktail kostede ca. 9 euro, andre steder kostede de 5 euro, så man skulle være påpasselig.

Programmet.

Afrejsen

Søndag den 11/5 rejste 2.U og 2.O fra Brønderslev banegård til Kastrup lufthavn. Efter en nat i toget rejste de om morgenen fra Danmark til Rom.

Ankomst.

Efter ankomst til Rom og en hurtig bustur, var der indtjekning på hotellet mandag eftermiddag. Derefter en gåtur ned til terminalen, så eleverne kunne se hvor de skulle gå hen næste dag. Eleverne kunne selv vælge mellem fællesspisning med lærerne, eller prøve lykken og finde et andet sted. De fleste var meget trætte efter den lange rejse, bortset for dem som gik til den på baren, The Goodfellas.

Tirsdagen

Tirsdagens program stod på elevoplæg om Peterskirken og Vatikanmuseet. Efter godt og vel halvanden time inde i Peterskirken, skulle de have middagspause, dog skulle de lige vente på en elev kom ned fra et af kirkens tårne. Efter middagspausen besøgte de Vatikanstatens museum, hvor der var mulighed for at se det Sixtinskekapel, så længe man var villig til at gå i 1 time for at finde den (for nogle var det 2 timer). Eleverne fik fri ved

15.00 tiden hvor der var mulighed for at blive ved Peterskirken og Vatikanstaten, eller tage med lærerne tilbage til hotellet. Aftensmaden skulle selv findes ude i byen, men man kunne godt finde lærerne og spise med dem. Om aftenen kunne man være med til et spil kort på et af værelserne, spille Fifa på et andet, eller drikke sig under på baren, The Goodfellas.

Onsdag

Denne dag stod på flere elevoplæg om den spanske trappe, Trevi fontænen og Pantheon templet. Efter disse kulturelle højdepunkter var blevet besøgt, gik turen over til et handelstov, det var dog mere fem frugtboeder og to elektronik accessoires-boeder frem for et handelstov. Ifølge programmet havde klasserne en times pause ved handelstovet, men fordi en bestemt lærer, som ud af respekt ikke vil blive nævnt her (*kig på klassebilledet ovenfor*), for vild, så havde de kun 30 minutter. Efter deres lille pause skulle alle elever ud på orienteringsløb i HELE Rom. De fleste hold havde ingen problemer med at gennem-

føre orienteringsløbet, der var dog to drengehold som tænkte at personen som tager billedet ikke skal være med i det. Med den tanke gennemførte de hele løbet minus en post, hvilket så fik dem i problemer næste dag. Onsdag aften foregik ligesom tirsdagens aften. Kortspil, Fifa og The Goodfellas.

Torsdag

Torsdagen forgik med elevoplæg ved Colosseum og Latarankirken derefter kunne folk tage hen og shoppe eller tilbage til hotellet, med undtagelse for de to drengehold som skulle tage alle deres billeder om fra gårsdagens orienteringsløb, og for at gøre det bedre, så gik der ikke forfærdeligt lang tid inden det begyndte at regne. Torsdagens aften var ligesom de andre, med undtagelse for at en elev, en ”mandlig” elev, var ved at score to Italienske fyre med tilbage på hotelværelset. Ellers var der igen kortspil, Fifa og The Goodfellas.

Fredagen

Om fredagen var der frie tøjler, intet program skulle følges, så morgen gik med, at dem som havde været fulde skulle bruge ekstra lang tid på at komme sig, mens andre gik tidligt ned i Roms gader for at shoppe og få købt noget

med til rejsen hjem. Om aftenen var der fællesspisning med lærerne, man kunne også bare bede om de 10 Euro som man kunne spise for, og så spise et andet sted. Det helt specielle ved aftenen om fredagen var, at det var den eneste aften i rom hvor, dem som normalt tog på The Goodfellas, valgte ikke at hælde gift ned i leveren. En gruppe elever tog også ud for at se Colosseum om aftenen, hvor den var omgivet af lys, og for at se om de kunne finde et sted at købe is.

Hjemrejsen

Tilbage på hotellet var der nogle som ville blive oppe til de skulle afsted fra hotellet kl.04:20, og andre som gerne ville sove. Lad det lige blive understøttet, at alle sov på deres eget værelse, der var ikke nogle værelser, hvor der blev sovet både drenge og piger lærernes regler blev selvfølgelig fuldt til punkt og prikke. Tidligt lørdag morgen tog eleverne afsked med hotellet og efter lidt ventetid i lufthavnen, afsked med rom. Turen hjem i toget gik med at læse, se film, sove og spille kort, eleverne ankom i Brønderslev omkring 18:00 og det var slutningen på 2.hf's studietur.

5

laks pris ben jod
hæl mus tøm



Mads vil _____
Han skal _____*
Han kan _____ få _____
Derfor er han _____



6

gule tur mave
klat sæt hø føj



Hunden _____
bag den _____
Noah* _____ det _____
Han råber: - Kom _____, V _____ ! -



9

tabe kål dele læs
fyre råd fin



Billen* den _____ flot og _____
Musen _____ er sød og _____
Du må _____
til de _____



10

væg godt syn pil
trøje sur sål



Æblet* smager _____
Farv nu æblet _____ og _____
Tegn et _____ med æbler _____
Æblet må du _____



A crossword puzzle grid with various clues and icons. The clues are:

- Across:**
 - 1: MUSIKER
 - 2: SPORTS-STEVNE
 - 3: DYR
 - 4: METER
 - 5: DYRET
 - 6: FUGL
 - 7: SMALL
 - 8: NUTTET
- Down:**
 - 1: KØRE-TØJ
 - 2: DRENGE-NAVN
 - 3: BERØMT FILM-FISK
 - 4: FØR F
 - 5: MUSIK-STIL
 - 6: FUGL
 - 7: TVE-KAMP
 - 8: SOLO
 - 9: FINDES
 - 10: PEP
 - 11: SKOLE-BARN

Additional clues and icons include: SVERIGE, MENER, LEVE, LÆGGE PÅ KØL, FARVE, SKIDT, DAMP, HÆLDE TO ENS, TRÆER I DET FRI, DANS, TOSSEDE, PIGE-NAVN, LEDIG, TONER LIGE, YED, IDET, AF SAMME MENING, and icons for a ruler, monkey, lamp, key, mail, dice, and cards.

SJOV OG SPAS

6	1	2				8
			5	6		
9	8	6	3	2	7	
			1	4		
	7	8		9	3	
	2	6	4	3	7	5
		4	8		3	6
3	6	9				5
5	7	2			1	

★★☆☆☆

			9	3	5	
	4	7		6	5	8
9	1					4
	1	4		6		2
	2		9	6	8	
		3	8	7		
		9	3	7	4	
	3	8			2	1
5			1	4		6

★★☆☆☆

